

GOUD

OP ZONDAG

NIUWSBRIEF

JULI 2023

PIONIERSPRAAT



De schoolvakanties zijn in zicht. Velen van ons genieten de komende weken van vakantie. Een goed moment voor een update van Goud op Zondag.

Blij en dankbaar zijn we met de doop van Lion en Lyanna op zondag 25 juni. Wat was het een prachtige viering! Meer daarover later in deze nieuwsbrief.

Wat zal ik nog meer vertellen? Er valt veel moois te delen. Zo zagen we de laatste twee vieringen veel nieuwe gezichten. Hoopgevend!

Met een goed gevoel denk ik terug aan de gezamenlijke Pinksterviering met de geloofsgemeenschap van de Bergsingelkerk. Jong tot oud leverde een bijdrage aan deze viering. Een bijbeltekst uit Handelingen 2 klonk in verschillende talen. De muziek was mooi en een hoogtepunt was het samen vieren van de maaltijd van de Heer. Bij het verlaten van de kerk kregen mensen een rode bloem mee om uit te delen aan iemand anders. Ook was er na afloop tijd voor ontmoeting en gezelligheid. Fijn om als geloofsgemeenschappen samen te vieren en elkaar te versterken!

De komende weken wil ik graag een aantal zaken regelen waar ik eerder niet aan toekwam. Denk bijvoorbeeld aan het opzetten van een achterban die meeleeft, meebid, meedenkt en financieel ons werk steunt. Bouw je mee?

Ik wens je een mooie en ontspannen zomer. Geniet van het goede leven onder Gods open hemel.

Met een hartelijke groet,
Bram Robbertsen

DOOP

Het was feest toen Lion en Lyanna werden gedoopt in onze laatste viering. Broer en zus zagen er tiptop uit. Samen met hun moeder, de familie en de community hebben we naar deze dag toegeleefd.

Lyanna zong een lied en Lion had een kruisje gemaakt van lego. Bloemen fleurden de kerk op, evenals slingers in de zaal waar we uitgebreid met elkaar aten. Een ijsje deed het goed bij een tropische temperatuur van 32 graden Celsius.

Voor een aantal mensen was het de eerste doop die ze in hun leven meemaakten. Na de doop werden de kinderen getekend met het kruis van Christus. Arjen, diaken van de Bergsingelkerk en teamlid van Goud op Zondag, overhandigde het handgemaakte doopkleed en de doopkaars.



Helaas moesten we die zondag meteen afscheid nemen van Lion, Lyanna en hun moeder Mariona. Dit prachtige gezinnetje gaat namelijk in de zomer verhuizen naar Curacao. We wensen hen alle goeds en veel zegen!

Het is fijn dat meerdere mensen interesse hebben in een nieuw dooptraject. Sommigen van huis uit iets meegekregen over het christelijk geloof. Zij willen de draad weer oppakken. Voor anderen is het allemaal nieuw.

SPOTLIGHT



Arjen kwam als student theologie bij Goud op Zondag. We zijn heel blij dat hij na afronding van zijn stage nu lid is van ons kernteam.

Arjen is een duizendpoot. Hij is een multitasker en regelt zijn zaken goed. Dat is prettig samenwerken. Het is ook fijn dat hij lid is van de Bergsingelkerk. Daardoor zijn de lijnen kort. Hij is de karktrekker bij het organiseren van de gezamenlijke kerkdiensten van Goud op Zondag en de Bergsingelkerk.

VERHAAL VAN GOUD



Mijn vertaalmaatje heeft me al vaak uit de brand geholpen. Ik neem hem overal mee naar toe. Erige week nog haalde ik hem tevoorschijn. Zonder mijn vertaalmaatje Google Translate ging het niet.

Via via kwam ik in contact met deze jonge Turkse vrouw. Ze woont nog maar kort in Nederland en spreekt geen Nederlands of Engels. Daar ik alleen 'hallo' in het Turks kan. Zander mijn 'vertaalmaatje' een uitkomst.

We pakken allebei onze telefoon erbij. Ik spreek via de vertaalapp mijn tekst in en de vertaalapp doet de rest. Blijkbaar is mijn articulatie niet altijd goed, want soms begint mijn gesprekspartner hard te lachen. Wat is het geval? Mijn vertaalmaatje heeft iets anders verstaan dan ik zei...

Ineens zit ik middenin een Babylonische spraakverwarring.

Gelukkig breekt het geloof dwars door onze taalbarrières heen. Het doet me als ze vertelt dat ze via een bekende in Turkije is geraakt door het evangelie van Jezus Christus. Het christelijk geloof is erg belangrijk voor haar, merk ik. Haar enthousiasme werkt aanstekelijk.

Ze heeft op onze website gekeken en is positief verrast over het interculturele karakter van Goud op Zondag. Ze wil graag betrokken raken.

Ik ben blij met deze bijzondere ontmoeting. En ik weet zeker dat ik mijn 'vertaalmaatje' nog regelmatig nodig zal hebben de komende tijd.

Ik zie ernaar uit!

PS: De mensen op de foto komen niet in het verhaal voor.

BID JE MEE?



Als pioniersplek moeten we veel dingen op poten zetten.

Dat vraagt om de juiste mensen op de juiste plaats. Bid je mee voor:

- het vinden van pianisten en andere musici voor de zondagse vieringen
- het starten van een Introductie cursus Christelijk Geloof
- een groeiende betrokkenheid van mensen op de geloofsgemeenschap

BOUW JE MEE?

Goud op Zondag wil een verschil maken op de mensen in het Oude Noorden van Rotterdam.

We zijn dankbaar voor alle mooie dingen die gebeuren, maar om onze begroting te krijgen zijn we afhankelijk van giften.

Als pioniersplek willen we graag een volgende stap zetten in het opbouwproces. We zien veel kansen en mogelijkheden. Daarvoor is extra geld nodig.

Doneer of denk mee!

Draag jij je steentje bij aan de opbouw van deze prachtige pioniersplek in Rotterdam?

Maak een donatie over naar Hervormde Gemeente, IBAN: NL77 RABO 0369 7478 28 o.v.v. 'Goud op Zondag'

Goud op Zondag heeft een ANBI-status (RSIN-nummer 002536778). Je gift is aftrekbaar van de belasting.

BEDANKT!



Vandaag willen we Dayenne in het zonnetje zetten. Een leuke en gemotiveerde jongere. Zij betekent veel voor Goud op Zondag.

Dayenne bedient de beamer. Ook helpt ze bij de lezingen, het uitspreken van gebeden of een zegenwens.

Daarnaast helpt ze soms met koken of het opruimen van de maaltijd na de viering.

Hier staat ze samen met haar moeder op de foto.

Dayenne, bedankt!

OVER ONS

Pioniersplek Goud op Zondag onderdeel van de Protestantse Kerk in Nederland.

Postadres:
Zwaanshals 287
3035 KH Rotterdam

Samenkomsten en bezoeken:
Elke tweede en zondag van de maand van 13.00-14.15 uur.
Bergsingelkerk, Bergsingel 150, Rotterdam.

Volg ons!



Website

Facebook

Instagram



Algemeen Nut
Beogende Instelling

ANBI

Mail (Bram) voor algemene vragen



rotterdam dorst Partner van Rotterdam Dorst

Deze e-mail is verzonden aan [\[email\]](#). • Als u geen nieuwsbrief meer wilt ontvangen, kunt u zich [hier afmelden](#). • U kunt ook uw [gegevens inzien en wijzigen](#). • Voor een goede ontvangst voegt u bram@goudvannoord.nl toe aan uw adresboek.

Laposta