

GOUD

OP ZONDAG

NIUWSBRIEF

maart 2023

PIONIERSPRAAT



Blij zijn we dat vanaf 2023 de frequentie van het aantal vieringen is verdubbeld. Iemand zei: 'Als ik nu een kerkdienst mis heb ik die maand nog een kans.' De extra viering heeft een andere opzet. Het is een uitgebreid middaggebed met aandacht voor verstillings.

We zien dat het mensen goed doet om even alles los te laten en stil te worden voor God. Vooral het element 'Heilige Grond' spreekt mensen aan. De persoonlijke zegen heeft me diep geraakt zei een vrouw met een islamitische achtergrond tijdens de maaltijd na de viering.

Heilig Grond is een moment waarop mensen naar voren komen om een kaarsje aan te steken, een persoonlijke zegen onder handoplegging van de voorganger te ontvangen of een gebedspunt in het gebedenboek te schrijven. Als je liever blijft zitten is dat ook goed. Op de beamer is een afbeelding van een kunstenaar te zien die je helpt om te focussen op God. Tijdens Heilige Grond zingt Robin, afkomstig uit Pakistan, een lied in het Urdu. We ervaren dit als een gouden moment om God te zoeken.

Bijna elke viering ontmoeten we nieuwe mensen. De diversiteit van culturele en religieuze achtergronden is groot. We vieren de veelkleurigheid van God. Tegelijk houdt ons de vraag bezig hoe we meer mensen kunnen betrekken bij de kerngroep die trouw komt. De schommelingen in het aantal bezoekers per viering is behoorlijk groot.

In de komende maanden gaan we op zoek naar de juiste mensen voor de uitbreiding van ons kernteam. Gelukkig kunnen we de eerste nieuwweling in het kernteam welkom heten. Onze voormalige stagiair Arjen komt ons team versterken. Hij is een organisator en ook voorzitter van de diaconie van de Bergsingelkerk. We zijn blij met zijn komst. Hopelijk volgen er binnenkort meer nieuwe mensen voor het kernteam.

Ook zoeken we goede musici die ons muziketeam willen versterken. Een extra pianist naast Hanna zou geweldig zijn. Vooral omdat we niet weten wanneer zij terugkeert naar Oekraïne.

Als interculturele pioniersplek zijn we in beweging. Achter de schermen werken we hard. Telkens verrast God ons met nieuwe mensen die op ons pad komen. Deze week heb ik een afspraak staan met een Antilliaanse kunstenaar uit de wijk. Zij komt met Pasen live painting doen. Tussen neus en lippen door vertelde ze ook dat ze interesse heeft in Goud op Zondag :)

Dat is zo mooi aan pionieren. Er gebeurt altijd iets onverwachts.. Misschien hoort dat onverwachte bij het christelijk geloof. Als er iets onverwacht is dan is het de opstanding van Jezus Christus uit de dood.

Ik wens jullie een gezegende Stille Week en een vrolijk Pasen!

Met een hartelijke groet,
Bram Robbertsen

ASWOENSDAG

Op Aswoensdag hadden we een gezamenlijke kerkdienst met de Bergsingelkerk. Het werd een viering waar we met een dankbaar gevoel aan terugdenken.

We merkten aan de grote opkomst dat er behoefte was aan deze kerkdienst waarin mensen een askruisje ontvingen. Doordat ook veel mensen uit andere kerken aanwezig waren werd het echt een interkerkelijke viering.

Bij binnenkomst kregen mensen een palmtakje. Halverwege de dienst liepen we in een rij naar buiten. We liepen langs de vuurschaal de kerk uit. Buiten gingen we rond de vuurschaal staan.

We verbrandden onze palmtakjes in het vuur. Het vuur laaide hoog op. Het palmtakje stond symbool voor dat wat we achter ons wilden laten.



Zingend liepen we achter de cantorij de kerk weer in. Mensen konden daar een askruisje op hun voorhoofd krijgen. Het was een indrukwekkend moment. Daarna vierden we samen de maaltijd van de Heer.

Alle zintuigen werden in deze viering aangesproken. Een mooier begin van de veertig dagen konden we ons niet voorstellen.

Volgend jaar weer..

SPOTLIGHT



Jon DiNovo is vanuit WEC bijna een jaar lang actief voor Goud op Zondag.

Jon zet zich een dag per week in voor onze pioniersplek. Hij komt uit de Verenigde Staten en wil graag zijn steentje bijdragen aan de opbouw van de kerken in Rotterdam. Ook hoopt hij veel te leren. We zijn blij met zijn komst en de bijdrage die hij levert aan Goud op Zondag. Veel zegen Jon!

VERHAAL VAN GOUD



Met dank aan een gulle gever konden we een kaarsentafel aanschaffen. Deze kaarsentafel is van grote betekenis voor veel mensen.

De eerste twee vieringen keken deelnemers de spreekwoordelijke kat uit de boom. Nu de koudwatervrees verdwenen is komen mensen niet alleen voor, maar ook tijdens en na de viering een kaarsje aansteken.

Vaak staan mensen even stil en spreken zachtjes een gebed uit. Iemand met een Eritreese-Orthodoxe achtergrond loopt soms na het aansteken van het kaarsje naar de icoon van Christus Pantocrator. Ze knielt voor in de kerk neer en bidt in stilte tot God.

Het is fijn om te zien dat mensen de vrijheid ervaren om zich te uiten op een manier die bij hen past en die ze van huis uit gewend zijn.

Ik denk ook aan die vriendelijke oudere dame van 70 plus. Een echte Rotterdamse. Meestal draagt ze een joggingspak met een grote afbeelding van Winnie the Pooh of Donald Duck.

Als zij naar voren komt om een kaarsje aan te steken dan spreekt ze luid en duidelijk uit voor wie ze het kaarsje aansteekt. We luisteren aandachtig omdat we merken dat deze woorden recht uit haar hart komen.

Verlangend naar lichtpunten hebben mensen al heel wat gebeden naar God verstuurd bij de kaarsentafel. Fijn dat zo'n ritueel echt iets toevoegt aan de vieringen.

BID JE MEE?



Als pioniersplek moeten we veel dingen op poten zetten.

Dat vraagt om de juiste mensen op de juiste plaats. Bid je mee voor het vinden van:

- Pianisten en andere musici voor in de zondagse vieringen
- Mensen met organisatietalent die hun steentje willen bijdragen aan het kernteam
- Financiële middelen om een volgende stap te zetten.

BOUW JE MEE?

Goud op Zondag wil een verschil maken voor de mensen in het Oude Noorden van Rotterdam.

We zijn dankbaar voor alle mooie dingen die gebeuren, maar om onze begroting rond te krijgen zijn we afhankelijk van giften.

Als pioniersplek willen we graag een volgende stap zetten in het opbouwproces. We zien veel kansen en mogelijkheden. Daarvoor is extra geld nodig.

Doneer of denk mee!

Draag jij je steentje bij aan de opbouw van deze prachtige pioniersplek in Rotterdam?

Maak een donatie over naar Hervormde Gemeente, IBAN: NL77 RABO 0369 7478 28 o.v.v. 'Goud op Zondag'

Goud op Zondag heeft een ANBI-status (RSIN-nummer 002536778). Je gift is aftrekbaar van de belasting.

BEDANKT!



Vandaag willen we Hanane in het zonnetje zetten. Hanane is een kei in de keukens. Ze kan heerlijk koken.

Regelmatig maakt Hanane voor ons Marokkaanse Harira soep met lekkere zelfgemaakte broodjes. Ze begint dan zondagochtend vroeg met het voorbereiden van de soep.

Hanane is vriendelijk en staat altijd klaar om te helpen. Met gemak maakt ze een maaltijd voor veertig personen. Als er na die soep over is nemen mensen afloop mee naar huis. Je proeft dat deze soep met liefde is klaargemaakt.

Hanane, bedankt!

OVER ONS

Pioniersplek Goud op Zondag onderdeel van de Protestantse Kerk in Nederland.

Postadres:
Zwaanshals 287
3035 KH Rotterdam

Samenkomsten en bezoekadres:
Elke tweede en vierde zondag van de maand van 13.00-14.15 uur.
Bergsingelkerk, Bergsingel 150, Rotterdam.

Volg ons!



Website

Facebook

Instagram



Algemeen Nut
Beogende Instelling

ANBI

Mail (Bram) voor algemene vragen



Partner van Rotterdam Dorst

Deze e-mail is verzonden aan [\[email\]](#). • Als u geen nieuwsbrief meer wilt ontvangen, kunt u zich [hier afmelden](#). • U kunt ook uw [gegevens inzien en wijzigen](#). • Voor een goede ontvangst voegt u [bram@goudvannoord.nl](#) toe aan uw adresboek.

Laposta